

Bösseln in Meppen

Op zaterdag 23 februari was het weer zover, ons jaarlijks Bösselturnier bij onze Duitse kameraden in Meppen. Daar onze secretaris het zonnige zuiden moest opzoeken, terwijl we dat ook hier hadden, maar dat terzijde.

Vertrok het westelijke deel van onze provincie via de noordelijke route en het oostelijke deel via de oostelijke route, ze arriveerden samen om 12 uur bij de Wasserturm in Meppen waar de bolderkar al klaar stond door de zorg van Jürgen. Na de gebruikelijke tasse kaffee werden de groepen ingedeeld.

De Duitse kameraden waren met 8 spelers en de Niederländische/Holländische groep met 6 spelers.

De verdeling werd als volgt gemaakt, beide groepen van 7 personen.

We liepen de bekende route tot aan de kippenboer, met na elke 7 schoten een kleine pauze met diverse versnaperingen zoals we dat elk jaar gewend zijn om deze barbaarse tocht te overleven. Tijdens deze tocht werd de naam van Geert nog genoemd door de Duitse maten, hij was vaste klant bij dit gebeuren en zijn afwezigheid viel een ieder van ons op.

Onze Oosterburen mochten zich deze keer winnaar noemen met het minst aantal schoten over het parcours. Bij de Wasserturm moest nog uitgemaakt worden wie Bösselkoning werd. Na een behoorlijk aantal schoten op het midden van de weg lukte het de Duitse groep de fles aan gruzelementen te gooien.

Ondertussen was de grünkohl aangekomen en konden we ons gezamenlijk tegoed doen aan deze smakelijke en voor ons bijzondere maaltijd.

De versierselen van de Bösselkoning wisselden van eigenaar voor een jaar en kameraad Holtkamp mag zich Bösselkoning 2019 noemen.

Na nog een afzakker vertrokken we rond 18.30 uur met een voldaan gevoel naar de thuisbasis.

Tot zover het verslag over onze Bössel middag in Meppen.