

Schieten Winterswijk April 2017

Vrijdag 14 april hebben we weer ons schietuitje naar Winterswijk gehad. Deze keer waren we met 9 man en de wapenbroeders ook, dus dat was mooi gelijk op. We schoten weer met het At.Geweer .22 de .30 M1 Karabijn en met het pistool. Met beide geweren op 50 meter en met het pistool op de zogenaamde Falling plate baan, dit zijn metalen ronde platen met een diameter van ongeveer 30 cm schat ik. Als je ze raakt dan kiepen ze om, zo werkt dat dus.

De competitie tussen de Wapenbroeders en ons bestaat altijd uit de eerste zes schutters van elk, die punten tellen dus voor de wisseltrofee en die is dus in het bezit sinds enige tijd van de wapenbroeders, wat mij een beetje een doorn in het oog is, dus in mijn vorige verslag had ik daar al aan gerefereerd dat het een weer tijd werd dat wij hem eens kregen en dat er dus beter geschoten moest worden.

Ik heb daar de jongens nog even op gewezen voor we begonnen en het heeft geholpen mag ik wel zeggen. Een peptalk is dus toch goed.

Er werd deze middag beter geschoten dan op andere dagen, zelfs Jack Burger viel het op. Ik zeg ja Jack, ik heb ze achter de broek gezeten, dus dat helpt wel.

Maar met alle gekheid op een stokje, we schoten dus inderdaad beter dan de wapenbroeders, we hebben gewonnen met 700 om 724 punten, voorwaar niet slecht.

Aan het eind met de puntentelling was er nog een vergis, maar omdat ik luid protesteerde werd dat recht getrokken, met de puntentelling werd ik overgeslagen, terwijl ik toch echt de tweede schutter was bij ons met 95 punten, alleen John Christenhusz stond boven mij met een punt verschil. Ze hadden mij helemaal overgeslagen, we hadden al gewonnen maar toen mijn punten er bij kwamen hadden we nog meer voorsprong, eerst was het verschil geloof ik 11 punten, maar na hernieuwde telling dus 24.

Toen moest de wisseltrofee nog op tafel komen, Bert Vinkenburg vroeg mij al of ik de trofee bij me had, ik zeg nee, die hebben jullie, alom consternatie, wie heeft de wisseltrofee, eerst meenden ze nog dat Ben Boerboom hem in huis had, maar dat was achteraf toch niet het geval.

Zaterdag op de Battlefieldtour kreeg ik hem van Jack, hij was bij Johan Kampman in Apeldoorn, had hij helemaal niet meer aan gedacht, maar hij zat bij Jack in de auto, dus dat was snel geregeld en Jack was ook in Oosterbeek, dus eind goed al goed.

Nu moeten we dus zorgen dat we hem voorlopig houden hahaha.

Uw redacteur Kpl1 bd Jan Manenschijn, (de Moane)